



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ
ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» ΣΤΟ TREE OF LIFE, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.7.2020, ΩΡΑ 19:00**

Είναι πραγματικά με μεγάλη μου χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω την αποψινή εκδήλωση, την οποία διοργανώνουν από κοινού οι Εκδόσεις «Ευγνώμων» σε συνεργασία με τον φίλο και συγγραφέα, Μάριο Μιχαήλ, με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου του βιβλίου, με τίτλο: «Η Ανάσταση μέσα από τον Γολγοθά των σπάνιων παθήσεων».

Πρόκειται για έναν οδηγό ζωής, που αποτελεί κατάθεση ψυχής! Με μια άκρως ανθρώπινη προσέγγιση και με βαθιά ευαισθησία, ο συγγραφέας καταγράφει με απλό και κατανοητό λόγο προσωπικά γεγονότα και βιώματα, που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον ίδιο και κατ' επέκταση την οικογένειά του.

Στόχος της αξιέπαινης αυτής προσπάθειας είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, δύναμης, έμπρακτης συμπαράστασης και στήριξης σε κάθε συνάνθρωπό μας, που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα που μοιάζουν ανυπέρβλητα!

Ο «Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων», ο αξεπέραστος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποτυπώνει με αριστοτεχνική απλότητα την περίφημη φράση: «Σα να 'χανε ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου», υπονοώντας ακριβώς ότι η ζωή δεν σταματάει, αντίθετα προχωράει με όλα τα της τα βάσανα τη δική της πορεία.

Ο συγγραφέας με το απτό παράδειγμά του, καθοδηγεί αυτή την πορεία, φωτίζοντας με αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη το μονοπάτι του καθενός. Είναι με άλλα λόγια μια θετική ματιά, γεμάτη χαμόγελο, η οποία αμύνεται αποτελεσματικά στις όποιες δυσκολίες μιας έντονης και απαιτητικής καθημερινότητας, που μας καλεί να ανταποκριθούμε σε ποικίλους ρόλους, αγγίζοντας την αριστεία σε ότι κι αν κάνουμε. Και βέβαια αυτό, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ψυχοφθόρα διαδικασία, η οποία διαταράσσει τις ισορροπίες και το μέτρο σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας.

Το βιβλίο του φίλου, Μάριου Μιχαήλ που παρουσιάζεται απόψε, αναμφίβολα αποτελεί ένα εγχειρίδιο αυτοβελτίωσης για τον κάθε αναγνώστη, που αγαπά τον εαυτό του και που σέβεται το αγαθό και θείο δώρο της ζωής.

Με το παράδειγμα του ο Μάριος αποδείχθηκε φάρος φωτεινός και γνήσιος μαχητής, αφού πάλεψε με απανωτές προκλήσεις και προβλήματα. Ωστόσο οι ανατροπές στη ζωή του στάθηκαν αφορμή, ώστε να οδηγηθεί από την απόγνωση στην επιτυχία και τη λύτρωση.

Με θετικές σκέψεις και παραινέσεις, μα πάνω απ' όλα με κουράγιο και αυτοπεποίθηση, ο συγγραφέας αναδεικνύει την ομορφιά της ζωής καθώς επίσης και όλες εκείνες τις μεθόδους και τεχνικές, που καθιστούν τον κάθε άνθρωπο κοινωνό αυτής της ομορφιάς. Μιας ομορφιάς, που βελτιώνει καθετί άσχημο, προσδίδοντας ποιότητα, γαλήνη και ηρεμία στην κάθε μέρα που αξιωνόμαστε να ζήσουμε. Γιατί όλοι αξίζει να θυμόμαστε ότι για την κάθε μέρα της ζωής μας, θα πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες και ευτυχείς!

Θα ήθελα καταλήγοντας, να εκφράσω στον φίλο και συγγραφέα Μάριο Μιχαήλ τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιμονή και την υπομονή με την οποία εργάστηκε, προκειμένου να ολοκληρώσει το βιβλίο αυτό, που επίσημα παρουσιάζεται απόψε. Την ίδια ώρα του εκφράζω τις πιο ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές μου για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και κάθε καλό για τη συνέχεια!